

Warappakreek - 2 dagen

Vertrek vanuit de stad met de bus richting plantage Katwijk. Op Katwijk krijgen we een rondleiding en drinken we een kopje KW koffie. Het is de enige koffieplantage die nog productie levert in Suriname.

Vanaf Alkmaar vertrek met de boot voor een tocht over de Commewijne rivier. In ongeveer 50 minuten varen we naar de oude plantage Reynsdorp, door de lokalen ook wel Bakkie genoemd. Op deze plantage brengt u de nacht door in een goed verzorgde vakantiewoning voorzien van bedden, airco en eigen sanitair (alleen koud water).

Na de lunch is de middag vrij te besteden. Ook kunt u een wandeling op Bakkie maken en uitleg krijgen over de botanische tuin in aanplant. Er groeien verschillende gewassen die op de plantages werden verbouwd (denk aan katoen, koffie en suikerriet). Ook zijn er diverse kruiden en medicinale planten geplant waar de gids alles over zal uitleggen. In de avond is er op verzoek een tocht te maken door de kreek om op zoek te gaan naar kaaimannen en reptielen.

De volgende ochtend/ einde ochtend * zal de boottrip door de Warappakreek plaatsvinden. Deze kreek werd na de afschaffing van de slavernij steeds minder gebruikt en was daardoor dichtgeslibd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de natuur ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan. De Warappakreek is een paar jaar geleden opnieuw uitgegraven. We varen over de kreek, soms door tunnels van de overhangende bomen met continue wisselende vegetatie. Onderweg zijn er verschillende stops zoals bij de suikerfabriek met machines uit 1830. De overblijfselen van een suikerrietpers, stoommachines en stoomketels zijn uniek. De fabriek is vanuit de kreek gemakkelijk te bereiken via een smal pad door het parwa-mangrove bos. Verder zien we tijdens de tocht oude sluisen, de oorspronkelijke ringdammen met giftige cactussen en een oude kameelbrug.

De omgeving verandert drastisch zodra de kreek overgaat in het Warappakanaal. Dit kanaal is ooit door de slaven uitgegraven. Hier hebben we een weids uitzicht over het unieke parwa-landschap met mysterieuze dode bomen. In dit gebied zijn veel [verschillende vogels](#) te zien, waaronder de krabbenbuizerd, de specht, de lepelaar en de prachtige rode ibis. Het kilometerslange kanaal mondt uit in de Atlantische oceaan. Hier ligt een prachtig ruig strand. Bij laag water vormen zich modderbanken waarop duizenden vogels tegelijk hun voedsel bij elkaar scharrelen. Op het strand, recht boven de modderbanken, is de eerste vogelhut van Suriname gebouwd. Dit is de perfecte locatie voor natuurliefhebbers en vogelaars om ongestoord de foeragerende vogels te kunnen spotten. Na een korte wandeling op het strand en een bezoek aan de vogelhut keren we terug door de kreek, die door de wisseling in het getij een heel ander uiterlijk heeft. Op de terugweg maken we nog een korte stop op Bakkie of Alliance waar we gebruik kunnen maken van het sanitair en de benen kunnen strekken voordat we terugvaren naar Alkmaar en verder per bus naar Paramaribo rijden.

Extra informatie:

* Door de wisseling van het getij heeft deze trip geen vaste vertrektijd voor de tocht door de kreek. Het tijdstip van vertrek ligt tussen 06.00 uur en 10.00 uur. De lunch op dag 2 wordt afhankelijk van de tijd van vertrek op Bakkie of op Alliance genuttigd.

Het is prettig om tijdens deze tocht lichtgekleurde kleding, liefst een lange broek en overhemd te dragen of mee te nemen i.v.m. de vele muggen in het zwampgebied.