

Avanavero Jungle Avontuur

5 dagen / 4 nachten

Dag 1

Vanuit Paramaribo rijden we langs het vliegveld Zanderij naar het zuidwesten van Suriname. Ter hoogte van de luchthaven rijden we de onverharde bosontsluitingsweg op richting Apoera. We komen langs 3 indianendorpen (Pikin Saron, Alfonsdorp en Jozefdorp) en één Marron dorp (Witagron). De eerste nacht brengen we door in een hangmattenkampje bij de Van Ams kreek. In de stroomversnelling in de kreek is er gelegenheid om af te koelen.

Dag 2

Na deze eerste, spannende nacht in de jungle pakken we alles weer in en rijden we verder richting Avanavero. De route wordt niet zo vaak gebruikt, daarom zullen we onderweg af en toe worden opgehouden door omgevallen bomen. Deze bomen moeten we doorzagen met een kettingzaag om weer door te kunnen. De kans op het zien van dieren is aanzienlijk doordat hier weinig mensen komen.

Tegen het einde van de ochtend komen we aan bij de Kabalebo rivier. Per boot steken we over naar het eiland waar de lodge staat. Hier brengen we de komende twee nachten door. De lodge is voorzien van een slaapruijnte voor meerdere personen, voorzien van 2- en 1-persoonsbedden met klamboes. Er zijn gedeelde sanitaire voorzieningen. Ter plaatse is er volop mogelijkheid om in het water te genieten bij de Avanavero stroomversnelling. Als de waterstand het toelaat (alleen bij laag water) gaan we rotstekeningen bekijken. In de avonduren gaan we op avontuur. Op zoek naar kaaimannen en slangen kunnen we ook het geluk hebben andere dieren te spotten.

Dag 3

Na het ontbijt vertrekken we voor een stevige wandeling en een beklimming van de Avanavero berg. Het is een pittige klim, maar eenmaal boven kunnen we uitrusten en genieten van het uitzicht. Op de top van de berg staat een verlaten telefoonmast, een overblijfsel van de vele activiteiten die in de jaren zeventig plaatsvonden in dit gebied. Via de andere kant van de berg dalen we af en komen we uit bij een weg waar vroeger veel over heen getransporteerd werd. Op de hoofdweg aangekomen worden we opgehaald en teruggebracht naar de rivier. Later op de middag is er tijd om te gaan vissen of te gaan zwemmen in de rivier.

Dag 4

Vanochtend doen we rustig aan en genieten we van de omgeving. In de middag verlaten we de lodge en rijden we door richting Apoera. We nemen een kijkje in dit geïsoleerde, vreemde 'stadje' dat van origine een indianendorp is. Tegen het einde van de middag rijden we vanaf Apoera naar Blanche Marie. Rond half zeven wordt het donker in Suriname dus we rijden een gedeelte van de rit in het donker met de hoop dat we onderweg dieren kunnen spotten. We overnachten in Blanche Marie, in een hangmattenkampje of in koepeltentjes.



Dag 5

Het is een complete verrassing wakker te worden in een hele nieuwe omgeving waar we de avond ervoor in het donker aan zijn gekomen. Na het ontbijt lopen we naar de waterval, het is een korte wandeling van ongeveer een kwartier. Bij laag water kunnen we lekker afkoelen in de stroomversnelling. Tegen het einde van de ochtend breken we het kampje op en beginnen we aan de terugreis naar Paramaribo, waar we aan het begin van de avond arriveren.

Extra informatie

Bij een lage waterstand - met name in de droge tijd van september t/m december - kunnen de Blanche Marie watervallen minder spectaculair zijn.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.